

UITNOODING

EN SOUVENIR
DU LIEUTENANT
AVIATEUR
PIETER DEMUYNCK

TOMBE
EN SERVICE
COMMANDE LE
20 DECEMBRE
1989

19 DECEMBER 2019

AWIRS

19 DECEMBER 2019

Dertig jaar geleden offerde

Luitenant-piloot

PIETER DEMUYNCK

zich op om ons dorp te beschermen



*Er was een prile jongensdroom
Op vlugge veugels, hoog verheven,
In wijidse blauwe luchten,
Bruisend en intens te leven,
Langs regenbogen zeilen, vluchten
De wolken in, zijn paradijs.*

*Een laatste vlucht en plots
Verrast, een dorp, een kerk, een straat,
Geen twijfel, plichtsbewust « ik kan
Mar mag niet springen dan ...
te laat!*



Ter herdenking aan de heldendaat van

PIETER DEMUYNCK,

Bij deze gelegenheid, brengen de leerlingen van de gemeenteschool van Awirs, een hulding aan deze jonge piloot, die in zijn vliegtuig bleef, dat in moeilijkheden geraakt was, om zo de wijk van Gleixhe te sparen.

*Awirs nodigt u uit om deel te nemen aan de
herdenkingsceremonie ingericht door
Qualité-Village Les Awirs op 19 december 2019*



Programma

13h30 : Onthaal aan de school,

Rue Sart d'Avette, 1, 4400 Awirs/Flémalle

14h00 : Voettocht naar het monument op Thier Pays

*Er is een bus voorzien voor mensen met moeilijkheden
Herdenkingsceremonie en een ogenblik van ingetogenheid*

Terugkeer naar de gemeenteschool voor een heildronk.

**Kom talrijk om de moed van deze dappere soldaat
te herdenken**

Toegang vanaf de snelweg :



Evenement ingericht door **Qualité-Village les Awirs**
Met samenwerking van de gemeenteschool van Awirs
met behulp van Qualité-Village-Wallonie,
Defensie, MPA, White Bison
en de Gemeenteraad van Flémalle